

Benny Andersson (S) och Emma Lennholm (S)

Barn i behov av särskilt stöd

Den här artikeln och bifogade länkar är tänkt att visa på behov och vikt ur ett barn och personalperspektiv av att rätt pedagogisk resurs, planering samt insatser görs för elever med behov av särskilt stöd.

Dels ur ett samhällsekonomiskt perspektiv men framförallt ur ett humanistiskt perspektiv

När man hör om barn i behov av särskilt stöd eller barn med elevassistenter är det lätt att göra misstaget att tänka på "bråkiga barn"

[... läs mer](#)



Emma Lennholm (S) ersättare i Barn och Utbildningsnämnden

Skola och kultur bör gå hand i hand

Tjörn är en liten kommun som har alla möjligheter att skapa goda samarbeten mellan verksamheter för att nå framgång i det förebyggande och främjande arbetet kring barn och ungdomar. Samverkan som i större kommuner kanske kan vara svårare att organisera. Som vi har det idag ligger Kulturskolan Delta i Skärhamn och vi har naturligtvis många idrottsverksamheter spridda över ön. Förutom att det hus Delta ligger i inte är anpassat för [... läs mer](#)



Peter Bäcklund (S) ledamot i Barn och Utbildningsnämnden

(S)kolpartiet på Tjörn

Det blir mer och mer tydligt att det är Socialdemokraterna som tagit ledartröjan när det gäller att försvara skolans ställning på Tjörn.

Vi har gång på gång påtalat det orimliga i de nedskärningar som hittills genomförts under 2019. Alliansen tillsammans med Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har hållit fast vid sin linje, och den innebär i realiteten att 2020 också blir ett tufft år för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Men, vi ger inte upp! Redan nu jobbar vi med vårt budgetförslag för kommunen inför 2021. Där prioriterar vi återigen skola och förskola på ett tydligt sätt. Vi ser bland annat att det behövs mer resurser, inte minst för barn med särskilda behov och elevhälsan.

Jämför gärna vår budget med de styrandes när de presenteras senare under våren.

Vad tycker du? Vad ser du som elev, förälder, skolpersonal eller medborgare i allmänhet som det viktigaste att uppmärksamma i en kommande budget?

Hör gärna av dig till oss via saptjorn@gmail.com



Siv Ogeman ledamot i styrelsen för Socialdemokraterna på Tjörn

Tankeväckande dikt av Siv Ogeman!

KÄRNKRAFT NEJ TACK !

Ni bytte ord som att avveckla kärnkraften mot att utveckla den. [... läs mer](#)



Benny Halldin ordförande för Socialdemokraterna på Tjörn

Skolgårdar

När vi nu planerar för framtidens skolstruktur och med det också planerar att investera 100-tals miljoner i nya skolbyggnader är det också på sin plats att fundera över vilken utemiljö vi vill skapa för våra barn.

Många av oss minns väl vår egen tid i skolan både vad som hände ... [läs mer](#)



Maud Hultberg (S) andre vice ordförande i Barn och Utbildningsnämnden

Framtidens skola

Vi politiker står inför uppgiften att ta beslut om ny skolstruktur på Tjörn som ska leda fram till en bra skola för våra barn och elever. Hur tänker vi då! Vad är målsättningen!

Det måste ju vara att lyfta blicken och tänka en skola som ska skapa god utbildning för alla ... [läs mer](#)

Kom med du också!

[Vill du bli medlem kan du göra på olika sätt >>>](#)

Kom till ett möte eller till Humlan en måndag kväll så fixar vi det där.

Du kan se på vår hemsida www.saptjorn.se under kommande händelser när vi träffas, du kan också anmäla dig direkt via denna [länk >>>](#)

Tjörn Kuriren

Utges av Socialdemokraterna på Tjörn (Tjörns arbetarekommun)

Ansvarig utgivare:

Benny Halldin

Kontakt: saptjorn@gmail.com

Tankar från Kajaken



Rosalie Sanyang (S)
Oppositionsledare

- DEMOKRATI -
det är det finaste ord jag vet

- DEMOKRATI - det är det finaste ord jag vet.

Och för mig som ny oppositionsledare på Tjörn är det absolut den största utmaningen - att få den lokala demokratin i kommunen att fungera bättre. Men det kräver att vi alla bejakar den viljan om vi ska nå resultat.

I en hållbar demokrati tar majoriteten också hänsyn till minoriteter. Man kommer överens om gemensamma regler och respekterar varandra.

Vi har ju olika intressen att försvara. Om vi är öppna och ärliga med våra olika intressen, är det inte så svårt att nå fram till kompromisser som gynnar så många som möjligt.

Det är så vi har lyckats hålla fred på arbetsmarknaden i Sverige under så långa tider.

Sen handlar det också om att alla grupper ska komma till tals, känna sig förstådda och representerade. På den punkten finns stora utmaningar i ännu större utsträckning i många andra kommuner än på Tjörn.

Rubriken för den här spalten: "Tankar från kajaken", kommer från att jag älskar havet och har

skaffat mig en kajak för att, på lediga stunder, kunna smyga fram i skärgården utan att störa annat liv i naturen.

I kajaken förstår jag de gamla indianerna som lär ha sagt: "Människan vävde inte livets väv, hon är blott en tråd i den." Det är en ödmjuk och vacker tanke, men för mig är det ändå en alltför passiv hållning. Jag har genom livet fått så många bevis för att vi människor påverkar livet, inte bara för oss själva och våra närmaste, utan för många andra människor och livet självt på jorden, genom vårt agerande.

Vi har alla, var och en, ett ansvar för samhällsutvecklingen i stort och i smått. Men vi har också väldigt olika förutsättningar.

För mig är politikens uppgift att skapa förutsättningar för ALLA, att få ut så mycket som möjligt av sin stund på jorden och kunna ta sin del av ansvaret för framtiden.

För att jag ska må bra, vill jag känna gemenskap och vara till nytta för fler. Jag behöver röra på kroppen och utmanas i tanken. Jag älskar att dra igång nya projekt och se resultat av mina ansträngningar tillsammans med andra. Vad vill Du få ut av livet, för dig själv och för alla andra?

Vad behöver göras för att så många som möjligt ska kunna förverkliga sina drömmar? För visst har alla andra samma rätt som Du?

Visst borde det vara självklart att vi tillsammans ser till så att de som riskerar att hamna på efterkälken får mer av det gemensamma och de som har fått mer av allt får bidra med lite mer? Men vi kan alla bidra, om än på olika sätt och nivåer.

Mitt mamma lärde mig, när jag var ett litet barn, att det alltid finns orsaker till att folk agerar eller väljer som de gör. Så det gäller att inte vara för snabb att döma, sa hon.

Och det stör mig att det idag är så många som förfasar sig direkt något sägs, utan eftertanke, tycks det mig, (särskilt på sociala medier) Vad kan det bero på? Varför är så många så snabba att döma? Var kommer den underliggande misstron ifrån?

Vi borde kunna skapa förutsättningar för alla på Tjörn att uppleva trygghet, tillit och gemenskap så att de kan "må bra"!

Vi måste åtminstone försöka!
Rosalie Sanyang (S)